

An aerial photograph of a vast forest with trees in various shades of green and yellow, suggesting autumn. In the distance, a large, light-colored building with a prominent central tower and a church spire is visible against a hazy, blue sky.

Averbode

driemaandelijks tijdschrift - 51ste jaargang - 2023 - Nummer 3

P002258 - afgiftekantoor 2230 Herselt

Inhoud

Editoriaal	3
Bezinning	4
Jom Kippoer, de grote verzoendag	6
Een stil leven?	14
Abdijnieuws	
Wapenbrief	16
Internationale samenkomst van Derde-Ordelingen	17
Seniorenuitstap	18
10 jaar Wit-Gele Kruis in de abdij	19
Diakenwijding Viktor Henne	19
Magistri Meeting 2023	21
Damiaanspektakel	23
Barbecue	24
Kortenbos	24
Jaarlijkse retraite	25
Sint-Augustinusfeest	25
Gouden professiejubileum	28
Nog meer jubileums	31
Nieuwe aartsbisschop	31
Zilveren priesterjubileum	33
Open Monumenten	33
Wonderen der natuur	34
Aangekondigd	35

Foto cover: Rupert Smets.

De abdij is partner in het Netwerk Open Monumenten. Meer informatie op:
www.openmonumenten.be/monumenten/abdij-van-averbode

Wie het wenst, kan de restauratie van de slotmuur financieel steunen
fiscaal attest mogelijk.

Rekening BE39 7460 2786 5219, Herita, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen
met vermelding: Gift Abdij der Norbertijnen Averbode



Editoriaal



abt Marc Fierens

Het was weer een drukke festival- en evenementenzomer: Rock Werchter, Tomorrowland, Gentse feesten, Pukkelpop, Rave-party's enzovoort. Als 'buitenstaander' vraag ik me af wat zovele mensen er zoeken. Mooie muziek, vreugde en dans, ontspanning, zich opgenomen weten in de massa, plezier, drank en drugs, enkele dagen zich laten meeslepen door de luide muziek en al wat erbij hoort om de dagelijkse sleur te ontvluchten?

In dezelfde zomer zochten ook vele mensen de stilte en de rust van de abdij op om zich te bezinnen. Niet om hun dagelijks leven te ontvluchten, maar om hun dagelijks leven te verdiepen. Om inspiratie, zingeving en kracht te vinden in hun leven. Om zich aan te sluiten bij het gebed en de lofzang van de abdijsamenleving. Om te putten aan de bron van Gods liefde.

Wat een contrast! Het is natuurlijk wat wit-zwart voorgesteld. Want het één sluit het an-

dere niet uit. Het is best mogelijk dat mensen die op bezinning gaan ook wel deelnemen aan een festival of evenement. Maar de louter vaststelling wijst erop dat de mens niet alleen nood heeft aan plezier, aan 'brood en spelen', maar dat de mens ook nood heeft aan verdieping en zingeving om ten volle mens te kunnen zijn. Verdieping en zingeving vinden we juist ten volle in ons christelijk geloof. Hiervan getuigden ook de honderdduizenden jongeren die deze zomer deelnamen aan de Wereldjongerendagen in Lissabon.

Elke dag opnieuw kan het Evangelie ons de weg wijzen om ten volle mens te worden, een mens zoals hij door God geschapen is, een mens die zijn weg gaat door goede en kwade dagen in vrede met zichzelf, met de anderen en met God. Is dat niet de verborgen schat die we moeten ontdekken in de akker van ons leven?

Wereldjongerendagen te Fatima, met naar schatting 1.500.000 jongeren en paus Franciscus





Jom Kippoer

De grote verzoendag



cfr. Huub Gerits



In de maanden van het voorjaar 2023 werd er veel gekeken naar 'Sjalom allemaal', een tiendelige tv-reeks uitgezonden op Play 4, over de orthodoxe joden van Antwerpen. Allerlei facetten van hun gebruiken komen in deze reeks aan bod. Ook verschillende joodse feesten passeren de revue. Zij volgen hiervoor een eigen kalender, die heel wat verschilt van onze burgerlijke kalender.

De joodse kalender

Alle kalenders zijn gebaseerd op bepaalde tijdseenheden die met de natuur samenhangen. De kleinste eenheid is de dag. De daarop volgende grotere tijdseenheid is de tijd tussen twee gelijke maanstanden. Hierop zijn de oudste kalenders gebaseerd.

Bij ons begint een nieuwe dag 's nachts om 24 uur of om 0 uur. Dit kan men alleen vaststellen met meettoestellen (uurwerken, klokken). In de joodse kalender begint een dag 's avonds bij zonsondergang (als men twee sterren kan zien) en eindigt 's anderdaags eveneens bij zonsondergang. Dit heeft hechtere verbondenheid met de natuurverschijnselen. Deze dagindeling heeft een Bijbels fundament. We lezen in het eerste hoofdstuk van het boek Genesis dat God de wereld schept in zes dagen. Na de schepping van het licht lezen we: *Het werd avond en het werd ochtend*. Telkens in die volgorde. En dit zes keer na elkaar. Deze dagindeling vinden we ook terug op andere plaatsen in de Bijbel. Zo lezen we in Psalm 55, 18: *Mijn klacht in de avond, de morgen, de middag, mijn stem zal*

Gods barmhartigheid en hoe groot zijn vergevingsgezindheid is, ook voor andere volkeren. Zijn genade is onbeperkt en universeel. Hij staat open voor allen die zich willen bekeren.

Het gewone avondgebed volgt nog. Men eindigt met een schuldbelijdenis (*Widoei*). Men bidt nog het *Sjema Israël*, een gebed dat dagelijks tweemaal gebeden wordt, waarin men zijn absoluut geloof in de éne God belijdt. Zo bereikt *Jom Kippoer* zijn climax.

Tegen het vallen van de avond heeft men nog een laatste dienst. Met het *Nehilla*-gebed wordt *Jom Kippoer* afgesloten. De poorten van de hemel worden gesloten. Gods oordeel is bezegeld. De poort van het gebed blijft geopend. Daarom laat men tijdens deze dienst de heilige ark met de Torarollen openstaan. Een laatste maal wordt er op de *sjofar* gebla-

zen. De ark wordt gesloten. De dienst is ten einde. *Jom Kippoer* is voorbij. Men kan met een schone lei beginnen aan een betere toekomst.

Men zegt tegen elkaar: '*Chatima tova!*' Dit betekent: 'Een goede handtekening'. De schuldbrief is door God ondertekend. De zonde is vergeven. Als het laatste *sjofargeluid* weerklinkt, weten we dat God zijn schapen verzamelt, zoals een herder op het einde van de avond zijn kudde bijeenbrengt.

Na *Jom Kippoer* moet de lege maag opnieuw gevuld worden. Men neemt een stevige maaltijd. Men leest de vreugde op de gezichten. Men denkt al aan het volgende feest dat enkele dagen later begint: *Soekkot*, het Loofhuttenfeest, een feest dat uitbundig gevierd wordt vanaf de 15^{de} *Tisjri*, onder de volle maan in loofhutten.



Abdijnieuws

Wapenbrief

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele reikte in het kasteel van Laarne wapenbrieven en -schilden uit aan twintig Vlamingen. Elk van de dragers heeft wel een verhaal om de familiegeschiedenis in een heraldisch wapen te verewigen. Een wapenbrief is een officieel document waardoor bepaalde personen een wapenschild mogen gebruiken.

De jongste twintig jaar werden er 316 wapens officieel geregistreerd. Het gaat om niet-adellijke heraldiek. Elke mens, vereniging of instelling in Vlaanderen kan een aanvraag indienen voor de verlening van een nieuw wapen of de erkenning van een oud wapen.



De toekenning van het wapen gebeurt via een officieel diploma – de wapenbrief – die naast de tekening ook de officiële beschrijving of ‘blazoenering’ van het wapen vastlegt.

Eveneens werd een bezoek gebracht aan de kruidentuin – in de vorm van een grote taart – met een interessante uiteenzetting over de medicinale werking van de kruiden uit deze tuin.

10 jaar Wit-Gele Kruis in de abdij

Op 14 juli werd gevierd op het “Begijnhof”, de afdeling in de abdij voor zieke en oudere medebroeders die verzorging nodig hebben. Tien jaar geleden werd immers een overeenkomst gesloten met het Wit-Gele Kruis voor de verzorging. Sindsdien zijn er vele helpende handen geweest op ons begijnhof. Op de foto herkennen we (van links naar rechts): Sonia Plu (gepensioneerd), Annicq Goossens (adjunct diensthoofd afdeling Diest), Anemie Van Bael (in vaste dienst in de abdij), Ilse Van Kerkhoven (vervangster in de abdij), Jille Raffo (vervangster in de abdij), Anke Bringmans (diensthoofd afdeling Diest), Sandra Ubachs (vervangster in de abdij), Christine Meeus (gepensioneerd). Ontbreekt op de foto: Hilde Winters (in vaste dienst maar op deze dag met verlof).



Dank aan al die lachende gezichten die onze medebroeders hartelijk en professioneel verzorgen.

Diakenwijding Viktor Henne

Op zaterdag 15 juli wijdde Mgr. Frans Daneels in de abdiijkerk onze medebroeder Viktor Henne tot diaken.







Jaarlijkse retraite

In voorbereiding van het feest van onze regelvader Sint-Augustinus brengt de abdijsgemeenschap een week door in retraite. Deze 'afzondering' is een bezinningsweek die ook religieuzen met regelmaat nodig hebben. De predikant was dit jaar E.H. Jaak Janssen, pastoor-deken van Bree (Limburg).



Sint-Augustinusfeest

28 augustus is voor de abdijsgemeenschap altijd een vreugdevolle dag. Vele van onze medebroeders ontvingen op die dag het witte ordeshabit en legden tijdelijke of eeuwige geloften af.

Dit jaar mochten we bovendien twee nieuwe kandidaten onthalen. Glenn en Bram willen onze gemeenschap verwoegen en *eensgezind, één van hart en één van ziel op weg gaan naar God* (Regel 1,2).





Gouden professiejubileum

Op 2 september vierden we onze confrater Luc Vandamme. Hij herdacht immers zijn gouden professiejubileum.

Onze medebroeder Luc is afkomstig uit Sint-Eloois-Winkel in West-Vlaanderen. Hij is ingetreden in de abdij in 1971. Voordien had hij vier jaar gewerkt als metaalbewerker en daarna had hij vier jaar de opleiding voor late roepingen gevolgd bij Don Bosco in Kortrijk.

In 1973 legde hij zijn eerste geloften af. Na zijn opleiding in de abdij werd hij 1978 tot priester gewijd. Daarna deed hij in de weekends dienst in de parochie Kortembos en was hij tevens medewerker van het beziningscentrum.

Van 1980 tot 1987 was hij medepastoor van de parochie Averbode, eerst bij pastoor-deken Frans Daneels en vanaf 1982 met pastoor-deken Huub Gerits. Hij legde vlot contacten met de parochianen, met ziekenzorg en andere verenigingen en hij bouwde er de misdienaarswerking uit.



Vandaag op de viering van zijn gouden professiejubileum zijn wij de Heer dankbaar voor de trouw van onze medebroeder Luc, die zich in die vijftig jaar gegeven heeft in trouw, in dienst aan parochiegemeenschappen, in verschillende taken in de abdij.

Want zelf zijn wij maar onnutte dienstknechten. We hoorden het in de eerste lezing: *Geen mens kan zich tegenover God op iets beroemen. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen* (1 Kor 1,29-30).

Proficiat, Luc, *ad multos annos!*

Nog meer jubileums

Onze medebroeders Jacques Adriaens, Erik Stynen en Gilbert Fleurent legden geloften af in 1958 en werden in 1963 priester gewijd. Edward Van Gysel en Paul Haenraets deden professie in 1963 en werden priester gewijd in 1968. Abt Thomas Secuianu werd in 1958 priester gewijd: briljant! Abt Bonifaas Hartmann werd priester gewijd in 1953: platina! Moge de Heer hen allen sterken en nog vele gelukkige jaren schenken.

Nieuwe Aartsbisschop

In het vorig nummer van ons tijdschrift konden we op de valreep vermelden dat Paus Franciscus een opvolger had benoemd voor de aartsbisschop-metropoliet van Mechelen-Brussel, kardinaal J. De Kesel, die in juni 2022 zijn ontslag aanbood, op zijn 75^{ste} verjaardag, zoals het kerkelijk recht het voorschrijft.



Mgr. Luc Terlinden werd in de Sint-Romboutskathedraal op 3 september tot bisschop gewijd. Moge hij ons bisdom als een goede herder leiden.



Het wapenschild van de aartsbisschop

Het **Heilig Hart van Jezus** is geïnspireerd op dat wat de heilige Charles de Foucauld bovenaan zijn brieven tekende. Mgr. Terlinden is lid van een priesterbroederschap van de spirituele familie van Charles de Foucauld.

De **rode en gouden** kleuren zijn die van de stad Mechelen.

De golvende **blauwe balk** symboliseert de twee belangrijkste rivieren die door het aartsbisdom stromen en die samenkomen in Mechelen: de Dijle en de Zenne, maar staat ook symbool voor het doopsel.

De drievoudige **lindeboom** komt uit het wapen van de familie Terlinden.

Het **kruis** met dubbele dwarsbalk en het **pallium** zijn die van de metropolitane aartsbisschoppen.



Wonderen der natuur

De abdij van Averbode staat midden in een prachtig stuk natuur... dat weten we al langer en dit wordt door steeds meer mensen ook gesmaakt.

Zelfs al leven we er elke dag midden in, het blijft mooi... maar soms zijn er van die momenten dat het nog even mooier wordt. Zo bloeide er in onze pandhof dit jaar (voor het eerst!) een *Cycas revoluta*, ook wel cycaspalm of vredespalm genoemd.

En tijdens een wandeling op het 'Kloosterveld', stond onze medebroeder Rony op 18 juli oog in oog met deze lieve diertjes.



Aangekondigd

Graag houden we u op de hoogte van activiteiten in de abdij en het bezinningscentrum. Voor meer informatie, neem ook een kijkje op onze website www.abdijaverbode.be of de website van het bezinningscentrum www.onthaal-abdijaverbode.be

Zondag 1 oktober: Zingen op zondag (10 u.). We oefenen de gezangen voor de eucharistie.
Begeleiding: Jos Bielen o. praem.

Vrijdag 13 oktober (19 u.) tot zondag 15 oktober (15 u.): Tiener- en jongerenweekend "Jij bent de moeite waard". Begeleiding: Sandra Cools en Valentijn Crynen

Zondag 15 oktober: Catechese op zondag (10 u.) "Want naast mij gaat Gij (psalm 23)"
Begeleiding: Viktor Henne o. praem.

Zondag 29 oktober: Dag van de Stilte. "Erfgoed waar je stil van wordt".
Begeleiding: Jos Bielen o. praem.

Zondag 5 november: Zingen op zondag (10 u.). We oefenen de gezangen voor de eucharistie.
Begeleiding: Jos Bielen o. praem.

Zondag 19 november: Catechese op zondag (10 u.). "Advent en Kerstmis"
Begeleiding: abt Marc Fierens o. praem.

Vrijdag 24 november (19 u.) tot zaterdag 25 november (19 u.): Bezinning voor onderwijzers.
Begeleiding: Frederiek Depoortere

Zondag 3 december: Zingen op zondag (10 u.). We oefenen de gezangen voor de eucharistie.
Begeleiding: Jos Bielen o. praem.

Zondag 17 december: Catechese op zondag (10 u.) "Johannes de Doper".
Begeleiding: Jos Bielen o. praem.

Gebeds- en Misintenties

Voor al uw intenties kunnen HH. Missen aangevraagd worden of kan een kaars aangestoken worden bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.

H. Mis: € 15,00
Noveenkaars: € 5,00
Kleine kaars: € 0,50

Aanvragen bij de Prior met duidelijke vermelding van uw intenties: p.vanherck@abdijaverbode.be

Gelieve het bedrag te storten op het rekeningnummer van prior Paul Van Herck: BE80 7343 8321 5077



www.facebook.com/abdijaverbode



abdijaverbode



“Averbode” is het contactblad van de norbertijnen van Averbode • Redactie: Marc Fierens (verantwoordelijke uitgever), Jan Eygenraam, Herman Janssens, Jos Vanderbruggen (eindredactie & vormgeving), Paul Van Herck. • Administratie: Abdij van Averbode, Abdijstraat 1, 3271 Averbode

**www.abdijaverbode.be
tijdschrift@abdijaverbode.be**

**Jaarabonnement: € 20,⁰⁰
rekening: BE95 4529 1705 2158**